



# δημιουργία, ξανά!



**Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012**

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Θέμα: Φύσηξε φρέσκος αέρας στην προεκλογική συγκέντρωση της «δημιουργία, ξανά»**

Γέμισε χτες, Πέμπτη 13 Ιουνίου, η πλατεία Κεραμεικού στο Γκάζι από πολίτες και νέους ανθρώπους που κόντρα στο κλίμα πόλωσης και τα διχαστικά διλήμματα έδωσαν το παρόν στην προεκλογική εκδήλωση της «δημιουργία, ξανά».

Σε μια συγκέντρωση που μοίρασε ιδέες και ενθουσιασμό, αντί για πλαστικές σημαίες ο κ. Στέφανος Μάνος ζήτησε από τους πολίτες να «μαυρίσουν το ψέμα για να σωθεί η Ελλάδα» και κάλεσε όλους τους Έλληνες να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν το μέλλον με τόλμη και ειλικρίνεια.

Ο κ. Θάνος Τζήμερος στην ομιλία του ζήτησε από τους πολίτες να αφήσουν τα βαρίδια του παρελθόντος και να απελευθερώσουν την δημιουργική ενέργεια που τώρα σπαταλιέται σε αδερφοκτόνες διαμάχες για να διαφυλάξει η χώρα τα Ελληνικά κεκτημένα, ενώ εξέφρασε την βεβαιότητα του πως την επομένη των εκλογών που η «δημιουργία ξανά» θα είναι στη βουλή «θα φύσηξει φρέσκος αέρας και θα ξεκινήσει ο ουσιαστικός μας αγώνας για μια χώρα, που θα παράγει ξανά: αγαθά, ιδέες, πολιτισμό και αξιοπρέπεια».

Ακολουθούν οι ομιλίες του κ. Στέφανου Μάνου και Θάνου Τζήμερου



# δημιουργία, ξανά!



## ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φίλες και φίλοι,

Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Νοιώθω συχνά ότι είμαστε εμείς και απέναντι μας είναι όλοι οι άλλοι. Η χώρα καταρρέει και οι άλλοι κάνουν ότι έκαναν πάντα: Κολακεύουν, υπόσχονται, εξάπτουν τον πρωτόγονο φόβο ή την άλογη οργή.

Λένε όλοι, ότι μας φταίνε οι ξένοι, ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι. Αυτά λένε όλοι, εκτός από εμάς. Εμείς το «βιολί» μας. Πάνω από όλα η αλήθεια, η λογική, η συνέπεια, η εντιμότητα, η αξιοπιστία. Διότι σεβόμαστε την αξιοπρέπεια σας, την αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα πολίτη. Διότι κουβαλάμε μέσα μας, στο βάθος της ψυχής μας, μια λαμπερή Ελλάδα. Μια Ελλάδα φορτωμένη ιστορία και υποχρεώσεις απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα.

Σε 3 μέρες θα τελειώσει η προεκλογική περίοδος. Θα τελειώσουν οι θεωρίες και τα ψέματα των κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μας. Θα τελειώσουν οι υποσχέσεις για λεφτά που όμως δεν υπάρχουν, για λεφτά που θα διεκδικήσουν, ή για λεφτά που θα απαιτήσουν. Για μνημόνια που θα ακυρώσουν και θα αναδιαπραγματευτούν. Στις 18/6 τα λόγια θα σταματήσουν και θα προβάλλει η πραγματικότητα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις κρίσιμότερες στιγμές της. Οι κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με την έξοδο μας από την Ευρώπη. Πριν από 33 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πραγματοποίησε το όνειρο γενεών Ελλήνων πολιτικών της απελευθερωμένης από τον Τουρκικό ζυγό Ελλάδας. Η Ελλάδα προσδέθηκε στην Ευρώπη και έσπασε την απομόνωση της. Χρειάστηκε ένας άλλος Καραμανλής και ένας άλλος Παπανδρέου για να δρομολογηθεί η απειλή της εξόδου. Για μας, για τον συνασπισμό μας, η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη. Τελεία, χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς προϋποθέσεις. Είναι επιταγή της μακραίωνης ιστορίας μας, είναι απαίτηση των προγόνων μας, είναι υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας.

Οι δύο αυτοί κύριοι με τα γνωστά ονόματα, τους συνεργάτες τους, τους υπουργούς τους και τους διαδόχους τους, δεν έφεραν μόνο την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού, κατάφεραν να φέρουν στο πολιτικό προσκήνιο ακραία πολιτικά στοιχεία. Ακραία πολιτικά στοιχεία που στηρίζουν την πολιτική τους ύπαρξη στην αγανάκτηση, στην οργή και στην απελπισία του λαού που πίστεψε στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Που πίστεψε και στη συνέχεια διαψεύστηκε.



# δημιουργία, ξανά!



Η ευθύνη που φέρουν για την κατάντια της Ελλάδας είναι ανυπολόγιστη. Και όμως, και τα δύο κόμματα δεν έμαθαν και δεν κατάλαβαν. Συνεχίζουν τα ίδια και πάλι τα ίδια. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να θεριεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για όσα παραπλανητικά και ψεύτικα υπόσχεται, τη στιγμή που τα ίδια παραπλανητικά και ψεύτικα υπόσχονται και αυτά. Νομιμοποιούν κάθε ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας και αυτά τα ίδια ψέματα.

Φίλες και φίλοι, την Κυριακή μαυρίστε το ψέμα. Με τα δυο σας χέρια. Μαυρίστε το ψέμα για να σωθεί η Ελλάδα μας!

Πώς θα ανασυγκροτηθεί παραγωγικά η χώρα; Με τα ευχολόγια και τις διακηρύξεις της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή μήπως της ΔΗΜΑΡ; Χωρίς κόπο και σκληρή δουλειά, χωρίς θυσίες; Με τα κεκτημένα, κεκτημένα και αδιαπραγμάτευτα; Το πιστεύει κανείς; Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ μας υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια. Οι δύο πρώτοι, με περίσσιο θράσος, ζητούν να τους εμπιστευτούμε να μας σώσουν, επειδή τάχα αυτοί ξέρουν, έχουν εμπειρίες. Μα, και εμείς έχουμε εμπειρίες από αυτούς. Αν ήξεραν, γιατί μας έφεραν ως εδώ; Είναι φανερό ότι ακόμη και σήμερα, στο χείλος του γκρεμού, το μόνο τους μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πελατειακού κράτους που έφτιαξαν και των συντεχνιών που το απαρτίζουν.

Αλλά σε αυτό βρήκαν τον μάστορά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ξεπέρασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτοαναγορευτεί σε προστάτη του συνδικαλιστικού κατεστημένου του δημόσιου τομέα και των πανεπιστημίων. Όλος ο εσμός των συνδικάτων του δημόσιου τομέα και των πανεπιστημίων εγκατέλειψε τους παλιούς του πάτρωνες και μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει, από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, την πατρωνία του συνδικαλιστικού κατεστημένου. Από όλα τα κατεστημένα της χώρας είναι το πολυπληθέστερο και το πιο αναχρονιστικό. Είναι αυτό που εμποδίζει κάθε μεταρρύθμιση και καθλώνει τη χώρα στη μιζέρια και στη μετριότητα.

Αποτολμώ μια φαινομενικά παράδοξη πρόβλεψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διακινδυνεύσει να ακυρώσει το μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους, όπως υποσχέθηκε, όχι διότι αυτό θα βλάψει την Ελλάδα, αλλά διότι θα θέσει σε κίνδυνο τα απίστευτα προνόμια των προστατευόμενων του. Για τον ίδιο λόγο προβλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιορίσει τη ρεμούλα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα, διότι ο περιορισμός θα στεναχωρήσει τους προστατευόμενους του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τα προνόμια του κατεστημένου στο δημόσιο τομέα και γι αυτό θα προχωρήσει σε κατακόρυφη αύξηση της άμεσης φορολογίας. Είναι στο πρόγραμμα του. Υπόσχεται να διπλασιάσει τους φόρους εισοδήματος. Ναι, να τους διπλασιάσει. Είναι ...βλέπετε φιλολαϊκό κόμμα το κόμμα των 12 συνιστωσών!



# δημιουργία, ξανά!



Κανένα από τα δύο κόμματα που διεκδικούν το μπόνους των 50 εδρών δεν πρόκειται να μειώσει το κράτος ούτε να αποδεσμεύσει τις δυνάμεις της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας επειδή δεν θέλουν, όχι γιατί δεν γίνεται. Με την στάση τους δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η τραγική αύξηση της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα ούτε οι επιπτώσεις που έχει αυτή η άνοδος στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Κατά την άποψη τους, φυσικά, για όλα φταίει το μνημόνιο.

Η αλήθεια είναι ότι στις 18 Ιουνίου δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Το μνημόνιο II έγινε κουρελόχαρτο στη διάρκεια της τρίμηνης εκλογικής αναταραχής. Θα χρειαστεί να διαμορφωθεί ένα νέο μνημόνιο που θα λάβει αναγκαστικά υπόψη του τη νέα (και χειρότερη) πραγματικότητα.

Τι θα θέλαμε εμείς να δούμε στο νέο μνημόνιο;

- Δέσμευση από τα πολιτικά κόμματα ότι δεν θα ξαναφέρουν το λαό σε αυτή τη κατάντια · να δεσμευτούμε ότι θα προτείνουμε συνταγματική μεταρρύθμιση για πιστή τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

- Άμεση μείωση του Δημόσιου τομέα είτε με απολύσεις (για υπηρεσίες που πραγματικά δεν χρειάζονται και με ειδική τριετή πρόβλεψη διευκόλυνσης όσων χάσουν τη δουλειά τους), είτε με μεταφορά των υπαλλήλων και των υπηρεσιών σε νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο. Το όφελος από αυτές τις αλλαγές θα μεταφερθεί σε μακροπρόθεσμα προγράμματα στήριξης των ανέργων.

- Δραστική φορολογική μεταρρύθμιση. Απλούστατο φορολογικό πλαίσιο ώστε να είναι κατανοητό για τον φορολογούμενο και εύκολα ελέγξιμο από το Κράτος. Κατάργηση φόρων κατοχής στην ακίνητη περιουσία (πρώτον διότι δεν συνδέονται με τη φοροδοτική ικανότητα και δεύτερον διότι καταστρέφουν την αξία της περιουσίας όλων μας-και της δημόσιας). Είμαι πεπεισμένος ότι η απλότητα από μόνη της θα μειώσει δραστικά τη φοροδιαφυγή. Δέσμευση των κομμάτων ότι δεν θα αλλάξει το φορολογικό πλαίσιο εξ αιτίας τους για τα επόμενα 10 χρόνια. Ξέρουμε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται επενδύσεις και οι επενδύσεις χρειάζονται σταθερότητα. Αυτό που προτείνω ουσιαστικά είναι να δεσμευτούμε όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε τις επενδύσεις διότι μόνον έτσι θα μειωθεί η ανεργία.



# δημιουργία, ξανά!



· Δέσμευση του Κράτους ότι εάν χάσει πρωτοδίκως μια δίκη εναντίον πολίτη δεν θα εφεσιβάλλει την απόφαση εκτός πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων. Για να αποσυμφορηθεί άμεσα η δικαιοσύνη στα εφετεία και τον Άρειο Πάγο και να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι την ευθυνοφοβία της γραφειοκρατίας.

· Αναλυτικό πρόγραμμα μετάβασης σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, διευκολύνει την ανάπτυξη και εγγυάται μια ελάχιστη σύνταξη 700 € για όλους τους πολίτες πάνω από ένα όριο ηλικίας χωρίς εισφορές (φυσικά θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν εισφορές σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς για να προγραμματίσουν σύνταξη υψηλότερη της ελάχιστης). Η Πολιτεία οφείλει να δείχνει σεβασμό στους ηλικιωμένους.

Η Δράση παρουσίασε τις δεσμεύσεις της και τις βασικές θέσεις της για την οικονομία λίγα χρόνια πριν από τις εκλογές του Μαΐου. Τις επανέλαβε προεκλογικά τον περασμένο Απρίλιο και τις επαναλάβαμε πάλι, ενωμένη με την Δημιουργία Ξανά και την Φιλελεύθερη Συμμαχία. Δεν αλλάζουμε για να προσαρμοστούμε στο ακροατήριο μας, ή για να αρέσουμε περισσότερο. Θα αλλάζαμε αν άλλαζαν οι περιστάσεις. Αλλά δυστυχώς οι περιστάσεις δεν άλλαξαν, έγιναν πιο δύσκολες. Επιβεβαίωσαν όλες μας τις προβλέψεις. Μπορεί να μην είμαστε ευχάριστοι, αλλά είμαστε πάντως αξιόπιστοι. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε διαφορετική πρόταση, δεν είμαστε φερέφωνο κανενός. Ζητάμε την ψήφο σας. Για να μπορούμε να δουλέψουμε ουσιαστικά για αυτά που πρέπει να γίνουν. Για να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε ότι το Κράτος δεν έχει λεφτά για φάρμακα. Το Κράτος δεν πληρώνει τα φάρμακα όχι διότι δεν έχει καθόλου λεφτά αλλά επειδή επιλέγει να δώσει τα περιορισμένα λεφτά κάπου αλλού! Προτιμά να πληρώνει χρυσούς μισθούς στις ΔΕΚΟ παρά για τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά στηρίζει αυτή την πολιτική διότι έτσι προστατεύει τις συντεχνίες των ΔΕΚΟ και του Δημοσίου. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ανήθικο και πρέπει να σταματήσει. Δεν έχουμε κάτι εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων όπως πολλοί προσπαθούν να μας προσάψουν. Απλά λέμε ότι τα λεφτά δεν φτάνουν και πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Ο αληθινός πολιτικός ηγέτης είναι κάποιος που μπορεί να πάρει αυτές τις αποφάσεις για να στηριχθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Τον δημόσιο τομέα, τις ΔΕΚΟ και το πανεπιστήμιο, όλα τα κόμματα - πλην του δικού μας



# δημιουργία, ξανά!



συνασπισμού - τους θεωρούν ως την προνομιούχα ιερή αγελάδα που οφείλει να την ταΐζει πλουσιοπάροχα η ξεζουμισμένη από φόρους μη προνομιούχα κοινωνία. Θέλω λοιπόν να αποτολμήσω άλλη μια πρόβλεψη. Αυτό το σπάσιμο της κοινωνίας σε προνομιούχο δημόσιο και σε φορολογούμενο μη προνομιούχο αλλά παραγωγικό ιδιωτικό τομέα θα οδηγήσει - στο όχι μακρινό μέλλον - σε σύγκρουση πυρηνικών διαστάσεων. Το διακύβευμα δεν είναι οι σαχλαμάρες περί του μνημονίου αλλά η αποκατάσταση της ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των προνομιούχων του Δημοσίου και των μη προνομιούχων παραγωγικών τμημάτων της κοινωνίας.

Στην επόμενη Βουλή, η Δράση με τη Δημιουργία Ξανά και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας να διαμορφώσουμε το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Θέλουμε όμως να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση του. Δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε μια κυβέρνηση που θα αγωνιστεί για την παραμονή μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη και θα στηρίξει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα για την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Τη μείωση του δημόσιου τομέα, τη βαθιά απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και την επίσης βαθιά ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Μπορεί ο συνασπισμός μας να είναι μικρό κόμμα, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Όχι διαμαρτυρίας. Είμαστε κόμμα ανεπιφύλακτα φιλοευρωπαϊκό και βαθιά μεταρρυθμιστικό. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην διακυβέρνηση του τόπου και να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν. Είμαστε συνεπώς παράγοντας πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οι τρεις είμαστε τα μόνα κόμματα που δεν ρίχνουμε την ευθύνη για τα σημερινά μας χάλια στους ξένους. Πιστεύουμε ότι εμείς, και μόνον εμείς, ευθυνόμαστε αν δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τον ελληνικό πλούτο, το κλίμα, τον ήλιο, τους ανθρώπους μας, την απίστευτη πολιτιστική μας κληρονομιά. Εμείς και μόνον εμείς ευθυνόμαστε αν δεν αξιοποιήσαμε τη τεράστια ευρωπαϊκή υποστήριξη. Εμείς ευθυνόμαστε! Ναι! και γι αυτό είναι στο δικό μας χέρι να κερδίσουμε τη μάχη και να αλλάξουμε το κατεστημένο που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Στο δικό μας χέρι και όχι στο χέρι της τρόικας ή άλλων ξένων.

Σήμερα και κάθε σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με τόλμη και ειλικρίνεια. Να βγάλουμε από το μυαλό μας τις γνωστές τεμπέλικες φράσεις «Δεν βαριέσαι» και «Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα» και να βάλουμε στη θέση τους φράσεις γεμάτες ενέργεια όπως «Με νοιάζει» και «Προσπαθώντας θα πετύχουμε». Να βάλουμε το γενικό καλό πάνω από το ατομικό συμφέρον. Να δούμε αισιόδοξα στο μέλλον, για να έχουμε μέλλον. Να δούμε πως σε αυτή την κρίση θα θεμελιώσουμε σωστά το αύριο. Να δούμε πως θα κάνουμε τις έννοιες αυτές συνείδηση σε όλους και κυρίως στους νέους. Να



# δημιουργία, ξανά!



γκρεμίσουμε ότι είναι σαθρό και να χτίσουμε σωστά. Σε όλους τους τομείς. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε γιατί είμαστε Έλληνες. Τα πράγματα δεν γίνονται μαγικά, ούτε με δανεικά, είναι το μόνο σίγουρο. Απαιτείται σκληρή δουλειά και σχεδιασμός και πάνω από όλα συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.

Και ένα τελευταίο σχόλιο: πολλοί μιλούν για την εθνική μας αξιοπρέπεια και πως μας την αφαίρεσε το μνημόνιο. Εγώ θεωρώ ότι θα ανακτήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, όταν εμείς θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε με χρήματα και με τεχνογνωσία τους Ευρωπαίους εταίρους μας όταν μας έχουν ανάγκη. Αυτός πρέπει να είναι ο εθνικός μας στόχος. Να είμαστε αρκετά καλοί και ικανοί να βοηθήσουμε τους εταίρους μας όταν μας χρειάζονται. Δεν μπορεί να είναι στόχος μας πως θα πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε κάνοντας όσα λιγότερα μπορούμε.

Πιστεύω ακλόνητα στις τεράστιες συλλογικές δυνατότητες των Ελλήνων και του απανταχού Ελληνισμού. Μην αδικούμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Πιστέψτε στην Ελλάδα. Ψηφίστε «δημιουργία, ξανά!»

## **ΟΜΙΛΙΑ ΘΑΝΟΥ ΤΖΗΜΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ «δημιουργία, ξανά»**

Αγαπητοί φίλοι,

Φοβάμαι. Ναι, ξέρω. Είναι η λέξη που δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ποτέ ένας πολιτικός αρχηγός. Να είναι ατρόμητος, λένε τα εγχειρίδια πολιτικής επικοινωνίας, για να αισθάνεσαι ότι μπορείς να στηριχτείς πάνω του, να είναι ατσάλκωτος σαν το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ μετά από πάλη μέχρις εσχάτων, να είναι συμπαγής σαν αρχαϊκός κούρος με το ένα πόδι μπροστά για να σου περνάει και την ιδέα της αέναης κίνησης.

Αλλά εγώ φοβάμαι - και δεν έχω μάθει να κρύβω τα συναισθήματά μου. Και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας σήμερα που να μη φοβάται. Είμαστε σαν το κοπάδι από αντιλόπες που πρέπει να περάσει το ποτάμι για να βρει τροφή. Το ρεύμα είναι ορμητικό, επικίνδυνο και οι κροκόδειλοι καιροφυλακτούν. Αισθάνεσαι την αγωνία που νοτίζει την ατμόσφαιρα, το χτυποκάρδι και τη νευρικότητα στην όχθη. Όσπου, κάποιο ζώο, από αποκοτιά, από τρέλα, από άγνοια κινδύνου, η από την ώθηση όσων βρίσκονται πιο πίσω, ορμάει στο νερό. Και τότε δεν υπάρχει τίποτε που θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το άγριο ξέσπασμα, αυτή τη λαχτάρα για ζωή, αυτή τη δύναμη που είναι ικανή να νικήσει και τους κινδύνους και τον φόβο.



# δημιουργία, ξανά!



Ολόκληρη η Ελλάδα σήμερα είμαστε μπροστά σ' αυτή την όχθη. Μαλώνουμε μεταξύ μας γιατί έτσι νομίζουμε ότι κερδίζουμε χρόνο, ξεχνώντας ότι το ποτάμι είναι εκεί και περιμένει, το εύφορο λιβάδι βρίσκεται από την άλλη πλευρά κι ότι όσο γρηγορότερα το περάσουμε, τόσες λιγότερες απώλειες θα έχουμε.

Είμαστε ένας άνισος λαός – ικανός για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Στις τραγωδίες μεγαλουργούμε, στην ευμάρεια εξευτελιζόμαστε. Ζήσαμε σχεδόν 4 δεκαετίες ευτέλειας. Ξεχάσαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, ξεχάσαμε ότι το δέντρο της εθνικής μας ανάτασης δεν ευδοκιμεί σε μια γη ρηγματωμένη και στέρφα όπως είναι σήμερα η κατακερματισμένη κοινωνία μας και δεν ποτίζεται με ούισκι 12 ετών αλλά με ιδρώτα και με κλάμα: ιδρώτα δημιουργίας και κλάμα λαχτάρας για πρόοδο και προκοπή.

Ήρθε όμως ο καιρός να ακούσουμε ξανά τους προφητικούς στίχους του Παλαμά, που είχαν γραφτεί μετά από μια άλλη εθνική τραγωδία αλλά προμήνυαν το έπος των βαλκανικών αγώνων που θα ακολουθούσε λίγο μετά:

και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί  
να κατακυλήσεις πιο βαθιά  
στου Κακού τη σκάλα,-  
για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί  
θα αισθανθείς να σου φυτρώσουν, ω χαρά!  
τα φτερά,  
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!

Έλληνες, ελάτε να πετάξουμε ξανά, με τα φτερά τα πρωτινά μας τα μεγάλα, αυτά που δεν φοβήθηκαν τις καταιγίδες, που δεν δειλίασαν μπροστά στο άγνωστο, αυτά που έφεραν το ελληνισμό τροπαιούχο στα πέρατα του κόσμου.

Τι μας λείπει;

Ζούμε στην ωραιότερη χώρα της Ευρώπης. Έχουμε με τη σέσουλα όσα άλλοι λαοί έχουν με το σταγονόμετρο. Έχουμε ήλιο, θάλασσα, αέρα, ακρογιαλιές, ορυκτό πλούτο, βιοποικιλότητα, χλωρίδα με βότανα που δεν ευδοκιμούν πουθενά αλλού, κρασί, λάδι, φρούτα, πολιτισμό, ιστορία, επιχειρηματίες και επιστήμονες με παγκόσμια αναγνώριση, εξωστρεφείς εταιρείες που κατακτούν τις αγορές του κόσμου, που κάνουν έρευνα, που παράγουν τεχνολογία, έχουμε περήφανη ναυτιλία.

Έχουμε πάνω απ' όλα την ελληνικότητά μας. Όχι όμως αυτή τη μίζερη κοσμοφοβική καρικατούρα, που οι μίζεροι κοσμοφοβικοί πολιτικοί μας της έβαλαν να κρατάει τη





# δημιουργία, ξανά!



γαλανόλευκη σημαία, όχι όρθια, όχι περήφανη, αλλά σαν βούκεντρο για να απωθεί ό,τι δε ταιριάζει στην μικρότητά τους. Ελάτε να δείξουμε πόσο αξίζει αξίζει και για πόσα πράγματα είναι ικανό το γνήσιο ελληνικό πνεύμα είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό και στη φαντασία, στο πρακτικό μυαλό και την ποίηση, στη δράση και στο ονειροπόλημα.

Ελάτε να ακολουθήσουμε τους φυσικούς μας ηγέτες:

Τον Ερατοσθένη, που ήδη με εργαλεία ένα κοντάρι και τον ορθολογισμό μέτρησε την περιφέρεια της γης και την απόστασή της από τον ήλιο, 1800 χρόνια πριν τον Γαλιλαίο, τον παρεξηγημένο Επίκουρο που προσδιόρισε την ευτυχία, το ΖΗΝ ΗΔΕΩΣ, ως την επίτευξη μιας ζωής με αυτάρκεια που περιβάλλεται από φίλους.

Και τον ήρωα της επανάστασης του 21, Νικητηρά, που δεν καταδέχτηκε την ελεημοσύνη ενός Άγγλου διπλωμάτη, που είχε ακούσει για τη μεγάλη φτώχεια στην οποία ζούσε ο ξεχασμένος από την κυβέρνηση ήρωας, όταν τον συνάντησε πάμφτωχο ζητιάνο έξω από την εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο Πειραιά. Αρνήθηκε, για να μη δείξει ότι η πατρίδα του ξεχνάει τους ανθρώπους της.

Ελάτε να βρούμε ξανά το ηθικό μας ανάστημα, αυτό που διδάξαμε στον πολιτισμένο κόσμο, την εθνική μας ενότητα που μας χαλύβδωσε και αντιμετώπισαμε και καταστροφές και τραγωδίες και εχθρούς υπέρτερους, τη φιλοτιμία, όχι με την αρχαία σημασία της φιλοδοξίας ή της φιλοπρωτίας, αλλά με την σημασία που της έδωσε ο λαός μετά από αιώνες κακουχιών, και δηλώνει την ιδιαίτερη ευαισθησία του Έλληνα να μην ανέχεται τη μείωση, τον εξευτελισμό, την κηλίδωση του ονόματος του δικού του και της πατρίδας του. Σήμερα η Ελλάδα μας είναι ένα ταπεινωμένο προτεκτοράτο που εξαρτάται από τη διεθνή εποπτεία για τα προς το ζην. Δεν το αντέχουμε. Δεν το δεχόμαστε. Σε αντίθεση όμως με τους τζάμπα μάγκες της αριστερίστικης ιδεοληψίας ή του λαϊκίστικου νεοεθνικισμού, δεν ψάχνουμε να βρούμε δαίμονες στην Εσπερία για να τους φορτώσουμε τις δικές μας αστοχίες. Ναι, η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα διακυβέρνησης. Ναι, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα χρειάζεται νέους κανόνες και διακρατική επιτήρηση για την εφαρμογή τους. Όμως το χτίσιμο της καινούργιας Ελλάδας θα γίνει από Έλληνες μαστόρους, αρχιτέκτονες και χτίστες, από ανθρώπους με γνώσεις και πείρα αλλά με νεανικό σφρίγος και κέφι για τη ζωή, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ψυχογράφημα του Πλάτωνα : « Έλληνες αεί παῖδες εἰσι· γέρων δ' Ἕλλην οὐκ ἔστι». Δεν υπάρχει ηλικιωμένος Έλληνας, οι Έλληνες είναι παιδιά, μια ζωή!



# δημιουργία, Ξανά!



40 χρόνια τώρα επιβεβαιώνουμε την μια πλευρά της εφηβικής μας ιδιοσυγκρασίας: την ανωριμότητα - καιρός να επιβεβαιώσουμε και την άλλη: το αγωνιστικό σθένος, αυτό που κάνει τον κόσμο μια δρασκελιά, αυτό που βλέπει όλες τις ευκαιρίες να απλώνονται μπροστά του, όλους τους ορίζοντες ανοιχτούς και καταγάλανους.

Ελάτε να πετάξουμε Έλληνες με τα φτερά τα πρωτινά μας τα μεγάλα. Αλλά πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε να πετάξουμε από πάνω μας τα βαρίδια που μας κρατούν καθηλωμένους. Να αποφασίσουμε, μια και καλή, τι θα αφήσουμε πίσω:

## **Βαρίδι πρώτο: η εγωκεντρική θεώρηση του κόσμου.**

Ήταν αυτή που μας οδήγησε σε όλες τις εθνικές τραγωδίες. Οι ξένοι, οι εταίροι μας ή οι απλώς συναλλασσόμενοι μαζί μας, μας υπολήπτονται ή μας απαξιώνουν ανάλογα με την τρέχουσα συμπεριφορά μας. Δεν μας ζηλεύουν για το αρχαίο μας κλέος, ούτε μας σέβονται επειδή εδώ γεννήθηκε ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης. Κάθε χώρα, στον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων μετράει ανάλογα με το ειδικό βάρος που έχει τη δεδομένη στιγμή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η ετυμηγορία των εκλογών της Κυριακής, θα ορίσει τη σχέση μας με την Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να καταγγείλουμε τα πάντα, να αρνηθούμε τα πάντα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει και να παράγουμε τα πάντα. Όταν σήμερα μόνο το 17% των αναγκών μας καλύπτεται από την δική μας παραγωγή και το 83% εισάγεται – τέτοιο άνοιγμα ψαλίδας δεν έχει καμία χώρα στον δυτικό κόσμο, - είναι εύκολο να φανταστούμε την επόμενη μέρα μετά την τάχα μου εθνικά περήφανη πράξη της μονομερούς καταγγελίας, όπως σαλπίζουν οι άγγελοι του χάους, αριστεροί, δεξιοί και επαμφοτερίζοντες. Προφανώς υπάρχουν διαπραγματευτικά περιθώρια, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να έχεις τηρήσει στοιχειωδώς τις δικές σου υποχρεώσεις ειδικά εκείνες που όχι μόνο δεν κοστίζουν τίποτε, αλλά θα φέρουν στη χώρα και ζεστό χρήμα. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα κάνετε κι εσείς κάτι, μια μεταρρυθμισούλα τόση δα;

Σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το 2012 υπάρχει υποχρέωση απορρόφησης πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνολικού ύψους 4,025 δισ. ευρώ με 3,73 δισ. να είναι κοινοτική συνδρομή. Πόσα μπορέσαμε να απορροφήσουμε μέχρι και τις 17 Μαΐου, τη στιγμή που η αγορά στενάζει από έλλειψη ρευστότητας; Μόλις το 9%, 361,7 εκατ. ευρώ! Γιατί; Γιατί η δική μας Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργεί, γιατί η δική μας γραφειοκρατία συνθλίβει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης γιατί η δική μας διαφθορά περιμένει με το χέρι ανοιχτό να πάρει τη μίζα της για να βάλει την υπογραφή της. Η δική



# δημιουργία, ξανά!



μας, όχι των κακών ξένων!

## **Βαρίδι δεύτερο: τα συντεχνιακά μας φρούρια**

Ο Έλληνας, ανασφαλής και με ένα κράτος εχθρικό οχυρώθηκε πίσω από το επάγγελμά του, σαν να ήταν ένα δεύτερο DNA. Μόνο που η πληθώρα των συντεχνιών ακυρώνει το όποιο όφελος έχουν τα μέλη κάθε μιας από αυτές. Το νομοθετικά καθορισμένο υψηλό κέρδος ενός φαρμακοποιού, εξανεμίζεται όταν αγοράζει προϊόντα από το supermarket τα οποία έχουν ενσωματώσει στην τιμή τους το υψηλό κόστος της συντεχνίας των μεταφορέων, των δημοσιογράφων με το κόστος του αγγελιοσήμου που πληρώνουμε όλοι μας, όταν υπογράφει ένα συμβόλαιο με τις συντεχνίες των μηχανικών, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων σε πλήρη ανάπτυξη, όταν αγοράζει ψωμί, όταν βάζει βενζίνη, όταν μπαίνει σε ταξί, όταν στέλνει το παιδί του στο υποβαθμισμένο Πανεπιστήμιο λόγω της συντεχνίας των Πανεπιστημιακών, όταν, όταν, όταν... Το αποτέλεσμα: μια χώρα αντιπαραγωγική, που όλα κοστίζουν ακριβότερα. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ μας καλεί όλους να απαρνηθούμε ο καθένας ξεχωριστά τα δήθεν προνόμια που η συντεχνία μας έχει εξασφαλίσει και να ορκιστούμε πίστη ξανά στην μεγάλη μας οικογένεια, στην μεγάλη συντεχνία που λέγεται Ελλάδα. Να απελευθερώσουμε ενέργεια που τώρα σπαταλιέται σε αδερφοκτόνες διαμάχες και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη, για να διαφυλάξουμε τα Ελληνικά κεκτημένα σε έναν αβέβαιο κόσμο.

## **Βαρίδι τρίτο: ο κοινωνικός μας αυτισμός που έχει καταλήξει σε αναληγσία**

Η Παγκόσμια Έρευνα Αξιών που διεξάγεται από μία έγκυρη διεθνή Ένωση Κοινωνικών Επιστημόνων, και τα αποτελέσματα της οποίας επεξεργάζεται ο ΟΗΕ, αποκάλυψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική πληροφορία. Στην ερώτηση: Ποια στοιχεία (χαρακτήρα ή αξιών) θεωρείτε σημαντικά να αποκτήσει ένα παιδί; το στοιχείο "να ανέχεται και να σέβεται τους άλλους" ήταν στην Ελλάδα λιγότερο σημαντικό από ό,τι ήταν σε κάθε άλλη χώρα. "Ημασταν 69οι στους 69. Δεν θεωρούμε σημαντικό να διδάσκουμε στα παιδιά ανεκτικότητα και σεβασμό. Μαζί με την Ελλάδα τελευταίοι ήταν η Ουγκάντα, η Σαουδική Αραβία, η Αλγερία και το Πακιστάν. Σιγά – σιγά, όπως βλέπετε βρίσκουμε τη θέση που μας αξίζει στον σύγχρονο κόσμο. Οι πρώτες πέντε χώρες σε αυτόν τον δείκτη ήταν η Σουηδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ισλανδία. Η αδιαφορία για τον άλλον έχει αποτυπωθεί με τον πιο δραματικό τρόπο στην πολιτική συμπεριφορά ιδιαίτερα της τελευταίας τριετίας. Η φοροεπιδρομή έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη και το ανάληγο πολιτικό σύστημα προτιμάει να αφήνει τους καρκινοπαθείς να πεθαίνουν, τη στιγμή που βρίσκει 12 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτη προεκλογική ενίσχυση των κομμάτων, 4,5 εκατομμύρια περισσότερα από το



# δημιουργία, ξανά!



2009! Να υπογραμμίσω ότι ενώ τα κόμματα της αριστεράς καταψήφισαν τον νόμο, εισέπραξαν την επιταγή που τους αναλογούσε στο ακέραιο, δείχνοντας ότι η ευαισθησία τους είναι ακόμα μια απάτη που εξαργυρώνεται σε ψηφαλάκια και σε επιδοτήσεις. Η ζωή των συνανθρώπων μας μετράει λιγότερο για τους φαύλους πολιτικούς μας από το τα σποτάκια και τις αφίσες τους. Το χαράτσι έχει φέρει εκατομμύρια Έλληνες στα όρια της εξαθλίωσης, στις ουρές της ΔΕΗ κλαίνει γιατί τους κόβουν το ρεύμα, αλλά λεφτά υπάρχουν για τις παχυλές βουλευτικές συντάξεις και τις έξτρα αποζημιώσεις για να κάνουν οι βουλευτές απλά τη δουλειά τους δηλαδή να συμμετέχουν σε επιτροπές. Η Δημιουργία, ξανά δεσμεύεται να καταργήσει κάθε φόρο που επιβάλλεται σε μη εισόδημα και έχει τελματώσει την οικονομία, δεσμεύεται να καταργήσει κάθε σύνταξη για αιρετό αξίωμα, κάθε αμοιβή βουλευτή πέρα από τον μισθό του, και να μειώσει την ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων στο μισό του μέσου Ευρωπαϊκού όρου περίπου στο 1/10 του ποσού που εισπράττουν σήμερα. Αυτά τα σημεία περιέχονταν στην επιστολή που στείλαμε εδώ και μέρες στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, ευρωπαϊκού όπως δηλώνουν προσανατολισμού, αλλά μέχρι σήμερα δεν πήραμε απάντηση. Η Δημιουργία, ξανά είναι ένα κόμμα εργαζομένων και ανέργων κι όχι επιχειρηματιών όπως δόλια μας παρουσιάζουν και θεωρεί ότι το πρώτο μέλημα της αυριανής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η προστασία των αδυνάτων, όχι με ευχολόγια αλλά άμεσα με μεταφορά πόρων από τους πολυτελείς κωδικούς του προϋπολογισμού και σύντομα με την αλλαγή όλης της νομοθεσίας, των διοικητικών αγκυλώσεων και των φορολογικών εμποδίων που κάνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δυσκολότερο εγχείρημα και από τους άθλους του Ηρακλή. Και μια που ανέφερα για τους κωδικούς πολυτελείας, μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει πού βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για τον τριπλασιασμό του ποσού που είχε εγγραφεί στο μυστικό κονδύλι του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορά σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ; Πολλά βαρίδια ακόμα θα πρέπει να πετάξουμε: το γάντζωμα στο παρελθόν, την θεώρηση ότι σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς εμείς θα μένουμε αμετακίνητοι και αδιάφοροι, την ραγιαδική αντίληψη ότι όλα αποφασίζονται κάπου αλλού ότι είμαστε θύματα μιας γαλαξιακής συνομοσίας, την κολακεία των αδυναμιών του λαού, αλλά και τον δολοπρεπή μιμητισμό που αρνείται την εθνική και μεσογειακή μας ταυτότητα και προωθεί ένα ανέστιο και ευνουχισμένο πολιτισμικά μοντέλο του πολίτη του κόσμου. Για να είναι κάτι παγκόσμιο πρέπει κατ' αρχήν να είναι εθνικό. αλλιώς είναι απλώς ένα αδιάφορο αντίγραφο. Κι αφού απαλλαγούμε από τα ιδεολογήματα – βαρίδια της μεταπολιτευτικής μας παράνοιας, ελάτε να αφήσουμε πίσω μας κι αυτούς που ρήμαξαν και την πραγματικότητα και τα όνειρά μας.



# δημιουργία, ξανά!



Πρώτοι από όλους, τους λαθρεπιβάτες της δημοκρατίας, αυτούς που κρύβονται στα φουστάνια της για τη βιάσουν, αντιπρόσωποι της χειρότερης πλευράς του Έλληνα, κι αυτός ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει και τους υμνητές του Χίτλερ και τους υμνητές του Στάλιν, που τόσα χρόνια έχαιραν μια ιδιότυπη ασυλίας με τεράστιο κόστος στην οικονομία δηλαδή στους ίδιους τους εργαζόμενους. Η δήθεν άτεγκτη περιφρούρηση των θέσεων εργασίας, η σοβιετικής προέλευσης ιδεοληψία ότι οπωσδήποτε εργαζόμενοι και εργοδότες είναι θανάσιμοι εχθροί και θα πρέπει ο ένας να εξοντώσει τον άλλον, οδήγησε στο ρήμαγμα του παραγωγικού ιστού της χώρας και στην απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μαζί τους και οι αντιδραστικοί λαϊκιστές των πρώην κομμάτων εξουσίας, που παρά την εθνική μας τραγωδία, έπαιξαν «φουλ άμυνα», ακόμα και από υπουργικές θέσεις, κάνοντας το παν για να μπλοκάρουν κάθε μεταρρύθμιση για μην χάσουν την πολυτελή τους διαβίωση οι κομματικοί στρατοί και ο υπόκοσμος του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού.

Ελάτε να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς που μόλις τώρα κατάλαβαν ότι η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη, αλλά εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν Μαυρογιαλούροι, οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια σε έξοδο από αυτή και στην μετατροπή μας σε Β. Κορέα της Μεσογείου. Η εθνική συναίνεση που όλοι διατυμπανίζουν ότι επιδιώκουν έχει ήδη επιτευχθεί αλλά από την ανάποδη: όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο σας εκτός από την Δημιουργία, ξανά! υπηρετούν το ίδιο μοντέλο κρατισμού, στηρίζονται στον σκληρό πελατειακό τους πυρήνα και αρνούνται μετά μανίας να προχωρήσουν στις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα γιατί θα πρέπει να συγκρουσθούν με τα πιτ-μπουλ που τα ίδια εξέθρεψαν.

Ελάτε, να αφήσουμε πίσω τους δικαστικούς που αντιδρούν στην κριτική για την καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης, τους Πανεπιστημιακούς που αντί να διδάσκουν με το παράδειγμά τους τι σημαίνει ήθος και ευθύνη του πολίτη, αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο, για να συνεχίζουν την ίδια αισχρή συναλλαγή με τις κομματικές φατρίες, μετατρέποντας το Πανεπιστήμιο σε φυτώριο διαφθοράς. Ελάτε να αφήσουμε πίσω και τους επαγγελματίες λιβελογράφους της δήθεν διανόησης, αυτούς που επιτίθενται σε όποιον αμφισβητήσει το δικό τους μονοπώλιο κριτικής. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ τους στίχους – ψυχογράφημα του μεγάλου Διονύση από το «μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο»: «τα ίδια λέγαν και πολλοί προοδευτικοί, παράξενο δεν ήταν, η σύμβασή τους διαισθάνθηκε σ' αυτόν μίαν άλλην απειλή». Είναι πολλοί αυτοί που νιώθουν να απειλούνται από τον αγώνα μας, γιατί το σάπιο σύστημα δεν περιορίζεται στους πολιτικούς και στους κουμπάρους. Τελευταίοι αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνοι, τα πληρωμένα παπαγαλάκια της διαφθοράς, οι παντελώς αναξιόπιστοι και απαξιωμένοι αρχιερείς της συκοφαντίας, όσοι ρεζιλεύουν το



# δημιουργία, ξανά!



λειτουργήματα του δημοσιογράφου, που τον τελευταίο καιρό έχουν παράγει τόνους λάσπης και οχetőυ εναντίον της Δημιουργίας ξανά, και εμού προσωπικά. Απίθανες ιστορίες, αυτοδιαψευδόμενες για κάθε άνθρωπο που διαθέτει στοιχειώδη νοημοσύνη αναπαράγονται κάθε μέρα στο διαδίκτυο από ανώνυμα κέντρα Γκαϊμπελίσκων, καθώς μόνο με χυδαιότητα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πεντακάθαρο λόγο της Δημιουργίας ξανά! Δεν μας πτοούν. Δεν θα λυγίσουμε. Τη Δευτέρα, η συνεργασία Δημιουργία, ξανά! θα είναι στη Βουλή για να λειτουργήσει ως μοχλός μεταρρύθμισης και εξυγίανσης ενός συστήματος που αρνείται να διαγνώσει την προχωρημένη γάγγραινα από την οποία πάσχει και να αποφασίσει τους επώδυνους αλλά αναγκαίους ακρωτηριασμούς. Τη Δευτέρα ολόκληρος ο κόσμος θα μάθει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο διαφθορά, αναρχία και πελατειακό αλισβερίσι. Θα μάθει ότι υπάρχει και μια «άλλη» Ελλάδα. Της σκέψης και του λόγου. Του μόχθου και της παραγωγής. Του πολιτισμού και της αξιοπρέπειας. Κι είμαστε πολλοί. Πολλοί περισσότεροι από όσο φαίνεται. Κι όπως σε μια γη ξεραμένη και στείρα μετά από χρόνια και χρόνια αναβροχιάς, αλλάζει ο καιρός και μαζεύονται τα σύννεφα και πέφτουν οι πρώτες σταλαγματιές, και μετά κι άλλες, και νοτίζει ο αέρας από τη μυρωδιά της ζωής κι οι σταλαγματιές γίνονται μικρά ρυάκια που ξεκινάν δειλά, σχεδόν σαν να μην το πιστεύουν - και ανταμώνουν στο διάβα τους - και δυναμώνει η ροή τους - και όπου πριν ερημιά, τώρα δύναμη αναζωογόνησης κι όπου πριν θάνατος τώρα βλαστάρια που φυτρώνουν και δημιουργία και ελπίδα και χαρά - έτσι κι εμείς ξεκινήσαμε τη μικρή μας ροή, απ' τη πηγή που έσωσε ο καθένας μας στην ψυχή του, και βρεθήκαμε εδώ, ποτάμι πια, ξεπερνώντας και τις δικές μας φοβίες και τα δικά μας στερεότυπα, για να στείλουμε ένα μήνυμα - παφλασμό που θα ακουστεί από αυτή την πλατεία στα πέρατα του κόσμου:

Έλληνες, αυτός ο τόπος, 2.500 χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Δεν θα σταματήσει τώρα. Η Ελλάδα θα μείνει στην Ευρώπη - η Ευρώπη θα μείνει στην Ελλάδα και όλοι μαζί, πολίτες και κυβερνήσεις μιας ενωμένης Ευρώπης, θα εργαστούμε για να ξαναγίνει στέρεο και ασφαλές το κοινό μας σπίτι. Η Ελλάδα της παραγωγικής οικονομίας, η Ελλάδα που ξέρει τι σημαίνει ιδρώτας, ξενύχτι, αγωνία, η Ελλάδα που προσπαθεί, που νικάει, που κερδίζει το παιχνίδι με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η Ελλάδα που εξακολουθεί να ονειρεύεται και να τραγουδάει στις αμμουδιές του Ομήρου, αυτή η Ελλάδα θα ξεκινήσει το χτίσιμο ενός νέου πολιτικού πολιτισμού - χρησιμοποιώντας για δομικό υλικό ακόμα και τη λάσπη που πετάνε οι εχθροί μας.

Τη Δευτέρα φρέσκος αέρας θα φυσήσει στο μουχλιασμένο κτίριο της Βουλής. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει ο ουσιαστικός μας αγώνας για μια χώρα, που θα παράγει ξανά: αγαθά, ιδέες, πολιτισμό και αξιοπρέπεια! Θα είμαστε μαζί - θα είμαστε εκεί.

Πληροφορίες:

Δημιουργία, Ξανά!: Ηρώδου Αττικού 27, Χαλάνδρι 15233 τηλ: 2118005665 [press@dimiourgiaxana.gr](mailto:press@dimiourgiaxana.gr) [www.dimiourgiaxana.gr/](http://www.dimiourgiaxana.gr/)

Δράση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98<sup>Α</sup>, Αθήνα 11528, τηλ : 210 7472530, 210 7472930, fax : 210 7474997, [drassi@drassi.gr](mailto:drassi@drassi.gr) [www.drassi.gr](http://www.drassi.gr)

Φιλελεύθερη Συμμαχία: Πανεπιστημίου 64, Αθήνα 10677, τηλ: 2118004880 [se@greekliberals.net](mailto:se@greekliberals.net) [www.greekliberals.net](http://www.greekliberals.net)



# δημιουργία, ξανά!

---



Γραφείο Τύπου: Τηλ. 2107472530 [press@drassi.gr](mailto:press@drassi.gr),  
2118005665 [press@dimiourgiaxana.gr](mailto:press@dimiourgiaxana.gr)