

Δήλωση Υποψηφιότητας για την Ε.Ε

Δεν είμαι τίποτα το ιδιαίτερο , δεν πέτυχα στην ζωή μου ως τώρα όσα ήθελα. Εζησα την "λαμογιά" όλων , την "φούσκα" της "ανάπτυξης" , μία ζωή ως ιδιωτικός υπάλληλος ή ως επιχειρηματίας. Η ζωή μου δώρισε δυο υπέροχα παιδιά και μια απίθανη σχέση με τον άνθρωπο της ζωής μου , την γυναίκα μου. 25 χρόνια τώρα , συμμετείχα σε ότι θεωρούσα θετικό για το κοινό καλό. Αθλητής , Οικογενειάρχης , συμμετοχή σε πολλές συλλογικές και επιχειρηματικές δράσεις. "Παραμυθιάστηκα" όπως πολλοί από το Πασοκικό "φαινόμενο" , Πίστρεψα , Επένδυσσα , Εχασα , Πτώχευσα.. Η "Σοφία μου" από τις χαρές και λύπες μου , παραμένει περιουσία μου. Η ψυχή μου δεν ξεπουλιέται σε κανέναν. Δεν "επιδοτήθηκα" , Δεν "φίλησα" "κατουρημένες ποδιές" , περίμενα κάποια στιγμή να δω Αξιοκρατία , Ταξη , Εφαρμογή Νόμων και όλα αυτά που απολαμβάνουν οι "Ανεπτυγμένες Κοινωνίες στην Ευρωζώνη". Μάταια.. Το μόνο που μπορώ να κάνω , είναι να καθοδηγήσω τα παιδιά μου και αυτούς που πιστεύουν σε μένα στον δρόμο της επιβίωσης. Η περίοδος αυτή , όπου όλα "πτωχεύουν" , θεσμοί , αξίες , πρόσωπα , επιχειρήσεις .. με βρίσκει δυνατότερο γιατί η δική μου "ανάβαση" στο βουνό της επιβίωσης ξεκίνησε νωρίτερα..

Στην αναζήτησή μου για να πιστέψω , να ονειρευτώ και να συνεχίσω την ζωή μου παράλληλα με τα "πιστεύω μου" , "σκόνταψα" πάνω στην ομιλία του Θάνου στο Δαναό. Αμεσα και λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου αποφάσισα μαζί με την Maggie Michailidou να στηρίξω και να κάνω γνωστή στο τόπο μου την Δημιουργία Ξανα. Η σύζυγος , ως υποψήφια Βουλευτής Δωδεκανήσου σε πρωτόγνωρα "χωράφια" λάσπης , τρέξιμο , ενδιαφέρον για να κάνουμε γνωστή την νέα πνοή και τον νέο λόγο στην Πολιτική σκηνή.

Δεύτερες εκλογές , συνεργασία με "Δράση" .. λάθος .. κόσμος που γύρισε την πλάτη , "Μερκελικοί" , "Δεξιοί" , Γερμανοτσολιάδες και όλα όσα μας έσουρναν , αλλά εκεί.! Δίπλα σε όλους όσους έμειναν.. Συμμετοχή στην ίδρυση της Περιφερειακής Οργάνωσης Δωδεκανήσου. Νέα πρόσωπα , νέοι φίλοι!

Συνέδριο , παραιτήσεις , μηνύσεις , ανταλλαγή πυρών .. Ο κόσμος που γνωρίζω μας έχει βάλει στην "αναμονή" και περιμένει .. Περιμένει από εμάς , ξεκαθάρισμα , καθαρές πολιτικές θέσεις (ναι! γιατί πλέον είμαστε Πολιτικό Κόμμα) , άνοιγμα και επαφή με τους πολίτες (όχι μόνον facebook , Διαδίκτυο) .. Περιμένω ..όπως όλοι; ΟΧΙ ! Συμμετέχω !

Η Εθνική Επιτροπή για να λειτουργήσει πρέπει παίρνει "μηνύματα" από τον πολίτη. Καταθέτω την υποψηφιότητα μου , ως λάτρης της συμμετοχής και όχι της "Πολιτικής" με την σημερινή έννοια.. Δουλειά μου είναι να μεταφέρω τη πραγματική κατάσταση του τόπου μου και να βρω καλύτερους από εμένα να βγουν μπροστά! Όταν νοιώσω ότι πέτυχα αυτά που περιμένω από εμένα , να είστε σίγουροι ότι θα σας ζητήσω έντονα να με ψηφίσετε .

Παρακινώ και παρακαλώ τους νεότερους να μην κλείνονται στο μικρόκοσμό τους , να ανοίξουν τα φτερά τους και να συμμετέχουν όσο μπορούν στη Δημιουργία Ξανά. Οφείλω να βοηθήσω όσους μπορώ , πρώτα να κοιτάξουν τον καθρέπτη τους , να εντοπίσουν τα δικά τους σφάλματα , να τα βρουν με τον εαυτό τους , να αντιληφθούν γιατί συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν και μετά να προτείνουν για το κοινό καλό .

Σας εύχομαι σε όλους να μείνετε στο δρόμο της Ενότητας και της δημιουργίας. Εγώ θα είμαι εδώ. Καλό κουράγιο στους συμμετέχοντες υποψηφίους και ευχή να βγούμε γρήγορα δυνατοί.

ΣΕΓΡΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ