

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ Κω: η ώρα έφτασε για όλους...



δημιουργία, ξανά!

Η ΩΡΑ ΕΦΤΑΣΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Παρακολουθούμε άναυδοι πλέον τις προσπάθειες όλου του ανίκανου πολιτικού συστήματος της χώρας να παραμυθιάσει ξανά τους πολίτες της. Κανείς δεν λέει έστω και τώρα την αλήθεια. Ολοι τους πλέον περιμένουν πρώτα να σπάσει το αυγό (βλέπε χρεοκοπία) και μετά να επιρρίψουν ευθύνες στους άλλους.

Είναι ιστορικό έγκλημα αυτό που συντελείται αυτήν τη περίοδο στην χώρα μας. Ζούμε μία μαύρη περίοδο ατελείωτης αναρχίας και η χώρα έχει περιέλθει σε κώμα. Μια εβδομάδα πριν της εκλογές και κανείς δεν ακουμπάει την καυτή πατάτα.. Δίπλα μας αλλά και μακριά μας , ολόκληρα έθνη είχαν και έχουν αποδεκατιστεί (Ουγγαρία , Ρωσία , Ισλανδία , Αργεντινή κλπ) και έχουν υποστεί τις συνέπειες εγκληματικών λαθών είτε από τραπεζικές χρεοκοπίες , είτε από ληξιπρόθεσμες οφειλές ακόμη και ιδιωτικών επενδύσεων που «βαφτίστηκαν» δημόσιο χρέος.

Πιστεύει κανείς ότι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία ; Είναι οφθαλμοφανές ότι η χώρα μας εκτός των μύριων άλλων «στραβών» (φορολογικό , συνταξιοδοτικό , μίζες και διαφθορά , έλλειψη διοίκησης και ασφάλειας , έλλειψη πρόνοιας και υποδομών και κυρίως χωρίς νοικοκυροσύνη στα οικονομικά μας) έχει και ένα τεράστιο καρκίνωμα στη λειτουργία του δημοσίου (κράτος παθητικό και αντιπαραγωγικό και κυρίως πελατειακό). Ποιους περιμένουμε να το λύσουν ; Αυτούς που το δημιούργησαν;

Σαφώς και τη συντριπτική ευθύνη φέρουν αυτοί που κυβέρνησαν χωρίς αμφιβολία. Οι αντιπολιτεύσεις όμως τι έκαναν ; Αντί να προτείνουν λύσεις που θα έλυναν τα χέρια αυτών που έπρεπε και πρέπει να κάνουν τις περιβόητες «διαρθρωτικές αλλαγές» στη λειτουργία του κράτους , επέλεξαν με τις ενέργειες τους να το βυθίσουν και άλλο στο τέλμα , παραλύοντας επί της ουσίας την ίδια την χώρα.

Φτάνει ! Πείτε την Αλήθεια.

Ενημερώστε τους εναπομείναντες Έλληνες για την πραγματική κατάσταση της χώρας και μην περιμένετε να έρθει πρώτα η πλήρης κατάρρευση για να το αντιληφθούν από πρώτο χέρι. Οι

Πολιτικοί μας τόσα χρόνια μας κόστιζαν πολύ ακριβά για έναν και μόνο λόγο. Για να μας οδηγήσουν εκ του ασφαλούς σε μία πορεία ενός δίκαιου , ανταποδοτικού και σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κράτους. Αυτό ψηφίζαμε τα τελευταία 30 χρόνια . Επειδή αυτοί ήταν και είναι ανίκανοι να κάνουν πράξη το αυτονόητο , τώρα δικάζουν εκ νέου τον λαό για να πάρει αυτός την απόφαση.

Η απορύθμιση και έλλειψη κράτους είναι πλέον εμφανής και δυστυχώς χωρίς ορίζοντα καλυτέρευσης. Η απόφαση είναι πλέον στα χέρια μας. Οι πολίτες έχουν να πάρουν μία δύσκολη απόφαση γιατί οι πολιτικοί μας κρίθηκαν ανίκανοι. Κάθε νέο κίνημα , κρίνεται πλέον με αμφιβολία και σκεπτικισμό. Λογικό , άλλωστε βλέπουν με μισό μάτι κάθε «πολιτική» κίνηση και έχουν δίκιο. Πρωτίστως όμως κατά την γνώμη μας , λύση δεν θα έρθει από τις πολιτικές (αριστερές ή δεξιές).

Λύση θα έρθει από τον κοινό νου και την λογική. Το καράβι με ΕΝΩΜΕΝΟ πλήρωμα πρέπει πρώτα να μην πάει στον πάτο όταν έχει πάρει «νερά» και μετά να αποφασίσει την ρότα του (Αριστερά , ευθεία ή Δεξιά). Για αυτό και επιμέναμε ότι δεν έπρεπε να πάμε σε δεύτερες εκλογές και ότι μια πολυκομματική κυβέρνηση έπρεπε από τις 7 Μαΐου να «έτρεχε» τα επείγοντα θέματα που μας αφορούν ως κράτος με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος..

Ας σώσουμε πρώτα το καράβι , και μετά η απόφαση των Ελλήνων θα ήταν με ήρεμη σκέψη και συναίσθημα και όχι μεταξύ «εκφοβιστικών» μηνυμάτων..

Η πραγματικότητα λέει ότι στο τέλος Ιουνίου δεν θα έχουμε ως κράτος την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούμε. Αν για κάποιους τα χειρότερα τα έχουμε δει τότε μάλλον πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς τους τι σημαίνει φτωχολογιά , υποτίμηση νομίσματος και ουρές ελλήνων στα σύνορα για ξενιτιά.. Σίγουρα οι «ουρές» 100 δις ευρώ έχουν ήδη αναχωρήσει σε άλλες πολιτείες.. Οι «Ελληνες» την «κάνουν» σιγά σιγά και κανείς δεν συγκινείται.. Οποιο νόμισμα και αν επιλέξουμε , πιστεύει κανείς ότι θα το στηρίξει η ελληνική κοινωνία όπως την έχουν δικάσει ήδη. Δυστυχώς δεν το νομίζουμε..

Χρεοκοπούμε μόνοι μας , διχαζόμαστε μόνοι μας και καλούμαστε να μάθουμε μόνοι μας την «αλήθεια» από τα «μεγαλοκάναλα» της τηλεόρασης.

Λαμπρά! Κατά τα άλλα ανοίξαμε την βουλή για δύο μέρες για να γλιτώσουν οι προηγούμενοι .. και όλα καλά ..

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! έχει δημιουργηθεί από την ανάγκη πολλών βουβών πολιτών , εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα , Επιχειρηματιών μικρών και μεγάλων που «επιχειρούν» σε αυτήν την άναρχη πολιτεία , άνεργους και συνταξιούχους που ξύπνησαν από την «ύπνωση» που μας είχαν χορηγήσει.

Θέλουμε την Ελλάδα της Δημιουργίας , την Ελλάδα που ανταμείβει αυτούς που εργάζονται , την Ελλάδα που ανοίγει θέσεις εργασίας σε αυτούς που αδυνατούν να βρουν δουλειά , την Ελλάδα που θα συνταξιοδοτήσει τουλάχιστον τα παιδιά μας και θα τους παραδώσει ένα μικρό - σύνχρονο και δίκαιο κράτος πρόνοιας και ασφάλειας για όλους.

Το κίνημα μας απαρτίζεται από όλους εσάς , ανθρώπους από όλους τους πρώην πλέον «Πολιτικούς Χώρους» που ξέραμε . Ανθρώπους που έφεραν την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ ! από το πουθενά στο προσκήνιο και την χαρακτήρισαν την έκπληξη των εκλογών της 6ης Μαΐου. Ξεκινήσαμε να ακολουθούμε την «περιβόητη» επιστολή του Θάνου Τζήμερου προς την «εξοχοτάτη» κυρία Μέρκελ. Ακολουθήσαμε γιατί διαβάσαμε και συμφωνήσαμε με ένα μεγάλο μέρος της επιστολής που γράφτηκε δύο χρόνια πριν! Από έναν πολίτη προς έναν αρχηγό κράτους (για αυτό και το εξοχοτάτη) . Η επιστολή αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου εκτός φυσικά από την Ελλάδα μας που την εμφάνισε λίγες μέρες πριν τις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου με τον τρόπο που το πολιτικό σύστημα επέλεξε. . Παρακαλούμε να την διαβάσετε , και αν πραγματικά δεν συμφωνείτε τότε δεν υπάρχει και λόγος να μας στηρίξετε.. Αλλωστε στην Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει πολυφωνία.

Ακολουθήστε την λογική και το συναίσθημα σας και είμαστε σίγουροι για την εντολή που θα δώσουμε προς όλους.

Ενωμένοι , Δημοκρατικά και ψύχραιμα οφείλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα προς όλους ότι το σπίτι μας θα το συμμαζέψουμε γιατί οι πολίτες της χώρας μας είναι νοικοκυραίοι , οι πολιτικοί

μας δεν ήταν. Μόνον έτσι θεωρούμε ότι θα αλλάξουμε την αδικία και την έλλειψη τιμωρίας των υπευθύνων σε αυτή την χώρα. Μόνον έτσι οι υπόλοιποι λαοί θα καταλάβουν ότι πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Η απελευθέρωση από την «φυλακή» που μας έβαλαν έρχεται μόνον από τις θεσμικές επαναστάσεις που επιβάλλει ο λαός όταν απαιτείται.. Και τώρα είναι η ώρα αυτής της επανάστασης. !

Συντονιστικό Γραφείο Κω