

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ» **Κ. ΤΖΗΜΕΡΟ**

Τα μέλη μας στα Δωδ/σα έδωσαν πρώτα το παρών στο κάλεσμα για μια άλλη Ελλάδα

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΠΥΡΑΥΛΟΣ!...

Κύριε Τζήμερε, στις τελευταίες εκλογές, η «Δημιουργία Ξανά» ήταν μία από τις εκπλήξεις. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα στα Δωδεκάνησα;

Είμαι ικανοποιημένος και από τα ποσοστά που πήραμε και από την ποιότητα των ανθρώπων της Δημιουργίας στα Δωδεκάνησα. Η Ρόδος, η Κως, η Κάλυμνος ήταν από τις πρώτες περιοχές της χώρας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για μια άλλη Ελλάδα. Παρ' ότι ένα μικρό, νεογέννητο κόμμα όπως η "Δημιουργία, ξανά!" αναγκάστηκε να πάρει μέρος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις – φαντάζεστε πόσος κόπος και έξοδα χρειάζονται για κάτι τέτοιο – τα μέλη μας στα Δωδεκάνησα διατηρούν μετά από τόσους μήνες κούραση την ίδια θέρμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα.

ΤΑ ΜΜΕ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΑΝ ...ΑΠΕΙΛΗ!

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι έχουν πέσει τα ποσοστά σας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου ασχοληθήκαμε κυρίως με την εσωτερική οργάνωση, κάτι που δεν είχαμε προφτάσει να κάνουμε στην καταιγίδα των εκλογών. Να φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχουμε γραφεία και όλες οι λειτουργίες μας γίνονται διαδικτυακά! Έτσι η δημόσια παρουσία μας ήταν περιορισμένη.

Έπειτα, τα μεγάλα ΜΜΕ, τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και πάντα μας αντιμετωπίζουν ως απειλή, συνεχίζουν έναν απίστευτα χυδαίο πόλεμο λάσπης ο οποίος φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Όμως, η «Δημιουργία, ξανά!» προχωράει, δημιουργούμε περιφερειακές οργανώσεις παντού - και στο εξωτερικό, και οργάνουμε όλη τη χώρα, οργανώνοντας θεματικές ημερίδες όπως αυτή που έγινε πρόσφατα στη Ρόδο με θέμα τη νησιωτική πολιτική.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΙΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αλλαγή ηγεσίας στην παράταξη. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Στις 8,9 & 10 Μαρτίου 2013 ακριβώς έναν χρόνο μετά την ιδρυτική μας συνδιάσκεψη, οργανώνουμε πανελλήνιο συνέδριο. Εγώ το ζήτησα και μάλιστα αμέσως μετά το θριαμβευτικό αποτέλεσμα του Μαΐου, λέγοντας ότι πρέπει το νέο αίμα να εκπροσωπηθεί στα όργανα και - γιατί όχι; - και στην ηγεσία.

Πρέπει να ξέρετε ότι η “Δημιουργία, ξανά!” έχει μεγάλο βάθος στελεχών και είναι υγιές για ένα κόμμα να ανανεώνεται. Αυτό ονειρεύτηκα: ένα διαφορετικό κόμμα στο οποίο ο ηγέτης δεν θα είναι το ιερό τοτέμ του παρελθόντος όπως ήταν π.χ. ο Ανδρέας, αλλά ένα συλλογικό κίνημα από σκεπτόμενους ανθρώπους που θα μπορούσε να αλλάζει τα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης χωρίς να αλλάζει φυσιογνωμία.

Ωστόσο είναι μάλλον νωρίς να υπάρξει συνολική αλλαγή προσώπων στη Δημιουργία. Στις εκλογές του Μαρτίου θα είμαι ξανά υποψήφιος. Φυσικά θα είναι και άλλοι υποψήφιοι για τον ρόλο του προέδρου. Το βρίσκω επίσης πολύ υγιές και δημοκρατικό αυτό. Εγώ θα παραιτηθώ στις 8 Φεβρουαρίου, για να γίνει η προεκλογική εκστρατεία όλων με ίσους όρους και σας καλώ να την παρακολουθήσετε για να διαπιστώσετε τι σημαίνει για μας διαφορετικός πολιτικός πολιτισμός.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Ποια ήταν τα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα «Η ανάπτυξη είναι μπροστά στα μάτια μας»; Πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν τέτοιες πολιτικές σήμερα;

Δεν είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα κοινής λογικής. Όταν το κράτος δυνάστης, το κράτος - απατεώνας, το κράτος - μαφία πάψει να απομυζά τους πολίτες, όταν η διοίκηση καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και όχι του... καρμπόν, όταν ο πολίτης που θέλει να κάνει μια δουλειά δεν είναι δεμένος χειροπόδαρα από την γραφειοκρατία και τη διαφθορά, η οικονομία μας θα εκτοξευτεί σαν πύραυλος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα των Νησιών μας και ποιες οι προτάσεις σας, για την αντιμετώπισή τους;

Εσείς τα ξέρετε καλύτερα! Όμως μια και έχουμε ασχοληθεί κι εμείς αρκετά, η ενέργεια, οι συγκοινωνίες, η υγεία, η εκπαίδευση, τα απορρίμματα, τα λύματα, η ύδρευση είναι μόνιμα προβλήματα. Φυσικά ο μέγας εφιάλτης είναι ο οικονομικός μαρασμός που οδηγεί πολλούς στη μετανάστευση.

Οι προτάσεις μας είναι διαφορετικές για το καθένα και είναι αδύνατον να αναπτυχθούν σε ένα άρθρο εφημερίδας. Αξιοποιούν στο έπακρο την τεχνολογία: τηλε-εκπαίδευση και τηλε-ιατρική, μονάδες αφαλάτωσης παντού, αιολικά πάρκα, ενεργειακή αυτονομία, σύνδεση με υδροπλάνα και μικρά ταχύπλοα, οργάνωση επαγγελματικών διαδικτυακών εταιρειών. Εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού – η Κάλυμνος με την αναρρίχηση είναι ένα καλό παράδειγμα.

Προωθούν τον θεματικό ποιοτικό τουρισμό, την κρουαζιέρα, την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ελλιμενισμού, την παραχώρηση βραχονησίδων με μακροχρόνια

μίσθωση, τα θαλάσσια σπορ, τις καταδύσεις. Κυρίως όμως οι προτάσεις μας αφορούν στην άρση των δυσκολιών που καταδικάζουν τα νησιά σε μαρασμό: πιέζουμε για κατάργηση της γραφειοκρατίας με εκχώρηση μεγάλου μέρους αρμοδιοτήτων στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Είναι τραγικό, για να προχωρήσει ένα μικρό έργο σε κάποιο νησί να χρειάζονται εκατοντάδες υπογραφές από τους μανδαρίνους της Αθήνας. Και κάτι ακόμα που στην Ελλάδα ποτέ δεν το θυμόμαστε: βάζουμε στην πολιτική την μέτρηση. Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να ξέρεις να υπολογίζεις το κόστος και το όφελος σε κάθε εναλλακτική πρόταση.

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΦΑΥΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Χώρας; Υπάρχει τελικά «φως στο τούνελ»;

Εάν οι τύχες μας μείνουν στα χέρια των φαύλων πολιτικών, όλου του κομματικού φάσματος, θα πρέπει να ετοιμάζουμε βαλίτσες για Αυστραλία – για να μην πω Ανταρκτική! Καλύτερο «κλίμα» θα έχει εκεί από την πανεθνική κατάθλιψη που βιώνουμε τώρα...

Όμως, φαίνεται, ότι είναι κοντά η εποχή που όλο το σάπιο σκηνικό της μεταπολίτευσης θα καταρρεύσει με πάταγο. Πιστεύω στην ικανότητα του Έλληνα να ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, απλώς δεν χρειάζεται κάθε φορά να φτάνουμε στις στάχτες για την επιβεβαιώσουμε!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση θα καταφέρει να εξαντλήσει την θητεία της ή νομίζετε ότι πρέπει να γίνουν σύντομα εκλογές;

Οι εκλογές έχει αποδειχθεί ότι δεν δίνουν λύση. Αντιθέτως προκαλούν κυβερνητικό κενό και διοικητική παράλυση, άρα και οικονομική ζημιά. Από την άλλη, αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να μην χάσουν την επαφή με το «μέλι» τα πρωτοπαλίκαρα του κομματισμού και οι πελάτες τους.

Αδιαφορεί για τα εκατομμύρια πλέον ανέργους, για την ιδιωτική οικονομία που τσακίστηκε - κι αντί να καθίσουν να φτιάξουν ένα απλό και σαφές πλάνο εξόδου από την κρίση (με μείωση φορολογίας, καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού νόμου, μηχανογράφηση και αξιολόγηση παντού στο Δημόσιο, επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης κ.λ.π.) χάνουν πολύτιμο χρόνο αλλά και γελοιοποιούνται παγκοσμίως συζητώντας για στικάκια, φλασάκια και το σόι του Παπακωνσταντίνου.

Θέλω να πιστεύω ότι με την πίεση της Ε.Ε. θα αναγκαστούν, όπως αναγκάστηκαν να βρουν τους μαϊμουδοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, να βρουν και τους πολιτικούς που τα «έφαγαν» και να κάνουν κάποιες, έστω και διστακτικές, μεταρρυθμίσεις. Αν δεν

υπήρχε η πίεση αυτή, ο Άκης θα έπινε ακόμα τον καφέ του με θέα την Ακρόπολη, κι η κυρά του θα αγόραζε ιταλικά έπιπλα με τον δικό σας και τον δικό μου ιδρώτα. Βέβαια, ο Άκης είναι η κορυφή μόνο του παγόβουνου.

Είναι πολλοί στην ουρά... Η «Δημιουργία, ξανά!» θα πιέζει συνεχώς προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού. Πιστεύουμε στο μέλλον της Ευρώπης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και θεωρούμε ότι η Ελλάδα μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια μπορεί να έχει μέλλον. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να γίνει ευρωπαϊκό κράτος.