



Βασίλειος Χαρμπίλας

Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία

- 1971 – 1975 Ελληνικά Ναυπηγεία
- 1975 – 1979 Στρατιωτική θητεία
- 1979 – 1982 Υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία
- 1982 – σήμερα: Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων

Εκπαίδευση

- ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ: Σχολή Ναυπηγικής Βιομηχανίας και Σχολή Ηλεκτρονικών «Κοντοράβδη»
- Αγγλικά

Εκλογική Περιφέρεια

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πολιτική Σταδιοδρομία

- 2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
- 2012 και 2015: Υποψήφιος Βουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στη Μεσσηνία.
- Μέλος της Ε.Ε.

Προσωπικά Στοιχεία

Γεννήθηκα στις 11/12/1955 στο Καλαμαρά, ένα μικρό χωριό στους πρόποδες της Αρχαίας Μεσσήνης.

Οι γονείς αγρότες και οι καιροί δύσκολοι.

Έτσι μετά το Γυμνάσιο έφυγα από το χωριό να μάθω «τέχνες».

Τις έμαθα και με βοήθησαν να ανακαλύψω ότι μπορείς να δημιουργήσεις και με αυτές, αρκεί να τις αγαπάς και να ονειρεύεσαι.

Ξεκίνησα να εργάζομαι στα Ελληνικά Ναυπηγεία το 1971. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία για 28 μήνες σε ένα βουνό της Ρόδου σαν χειριστής ασυρμάτου.

Μετά το τέλος της, πάλι στη δουλειά.

Παντρεύτηκα και σε λίγο χρόνο ήρθε και ο γιός μου, 36 ετών σήμερα, απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας, μιας σχολής που ήρθε σαν φυσική εξέλιξη της ασχολίας του από πολύ μικρός με την αγωνιστική ιστοπλοΐα.

Το 1982 κάνω το πρώτο ξεκίνημα ως ελεύθερος επαγγελματίας με ένα μικρό εργαστήριο. Τα χρόνια πέρασαν, το μαγαζάκι έγινε εταιρεία, ήρθαν σημαντικοί συνεργάτες, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε σημαντικές δουλειές, δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης που παραμένουν και σήμερα.

Όσο και αν με απασχολούσε η δουλειά μου βέβαια, εύρισκε και λίγο χρόνο για την ιστοπλοΐα και τη θάλασσα, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις μουσικές εκδηλώσεις και μερικές φορές να «πετάω στα σύννεφα» με μονοκινητήριο αεροπλανάκι.

facebook: <https://www.facebook.com/charbilasvasilios/>

Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

Έμαθα για τη «Δημιουργία Ξανά!» από ένα φίλο. Τους διάβασα, τους έψαξα, πήγα και άκουσα τον πρόεδρό μας τον Θάνο Τζήμερο σε μια συγκέντρωση.

Άκουσα προσεκτικά το λόγο του, την καθαρότητα στις θέσεις του, ένοιωσα την αγωνία του για την χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Μετά τη συγκέντρωση γράφτηκα μέλος χωρίς δεύτερη σκέψη και ένοιωσα ότι και η πολιτική μπορεί να έχει ωραία χρώματα. Τα χρώματα της «Δημιουργίας Ξανά!»

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα

Είπα να βάλω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κίνηση.

Ένα μικρό λιθαράκι μαζί με χιλιάδες σαν και μένα, ώστε να γίνει ογκόλιθος.

Ογκόλιθος που θα σαρώσει όλους όσους μας έφεραν μέχρι εδώ.

Άλληωστε το χρωστάω στο γιό μου που όλο μου καταλογίζει ότι η γενιά μου κατέστρεψε τη χώρα μας.

Το χρωστάμε σε όλους που με τη στάση ζωής τους «αντιστάθηκαν» στο χείμαρο του πολιτικού ευτελισμού της χώρας μας.